

ZELF PORTRET

Een wekelijkse serie
vragen, gebaseerd op de
beroemde *questionnaire*
van Marcel Proust

Dorine Wiersma

Dorine Wiersma (1967, Harderwijk) is cabaretière. Ze verwierf bekendheid met haar nummer *Stoute Heleen*, waarvoor ze de Annie M.G. Schmidtprijs kreeg.
door Renate van der Zee, foto Jos Lammers

Wat is uw huidige gemoedstoestand?
Vrolijk maar ook redelijk geradbraakt. Mijn baby was vanmorgen alweer om zes uur wakker.

Wie zijn uw helden?
Joni Mitchell. Omdat ze mij het meest raakt met haar liedjes. En Brigitte Kaandorp. Zij kan het tragische zo meesterlijk omzetten in het humoristische.

Aan wie ergert u zich?
Aan humorloze, kortzichtige en domme mensen. Aan heel veel mensen dus.

Lijkt u op uw vader?
Ja. Mijn vader wordt beheerst door zijn passie voor fotografie. Dat heb ik ook, maar dan met muziek.

Wat zijn uw dagdromen?
Aan de rand van de Maarsseveense Plassen staan zomerhuisjes. Zo'n huisje wil ik. Daar zitten en schrijven.

Heeft u ooit een mystieke ervaring gehad?
Ik was zes en we waren in Indonesië. Mijn ouders maakten een tochtje en wij bleven

thuis onder het toezien van een kindermisje. Maar die lette niet goed op, want mijn twccjarige zusje liep het zwembad in. Ik stond om de hoek van het huis kikkervisjes te vangen in een vijvertje en opeens zag ik voor mijn geestesoog mijn zusje in het zwembad liggen. Ik zag het gewoon voor me. Ik ben eraartoe gelopen en heb haar gered.

Bidt u weleens?
Nee. Maar ik hoop wel op veel dingen.

Bent u aantrekkelijk?
Nee. Ik vind er eerlijk gezegd zelf niet zoveel aan.

Wat is uw definitie van geluk?
Je ding kunnen doen. Ik timmer nu een jaar of tien aan de weg, maar dat gaat met hangen en wurgen. Het is moeilijk je plek te veroveren in Nederland waar honderduizend cabaretiërs rondlopen en nog eens honderdduizend wannabe's. Ik krijg nu cindelijk een poot aan de grond en daar ben ik ontzettend gelukkig mee.

Waar schaamt u zich voor?
Ik schaam me als ik een video van een optreden zie: hoe bestaat het dat mensen dit leuk vinden, denk ik dan.

Bent u monogaam?
In principe wel. Maar ooit ben ik ontzettend belazerd door een man en toen ik daar achter kwam, dacht ik: wat jij kunt, kan ik ook. Toen heb ik een bloedmooie Spaanse minnaar genomen. De andere partij was razend.

an wie heeft u het meest geleerd?
Van mijn ouders. Ze hebben me geleerd door te zetten en te geloven in mezelf.

Wanneer heeft u voor het laatst gehuild?
Vorige week, toen ik naar een cd van mijn vriendin Mylou Frencken luisterde. Haar man is drie jaar geleden plotseling overleden en veel liedjes op die cd gaan over afscheid. Daar moet ik erg van huilen.

Hoe moedig bent u?
Ik heb het lef te doen wat ik wil, ook als iedereen me iets anders aanraadt.

Wat is uw grootste ondeugd?
Zelfoverschatting. Ik denk altijd: dat doe ik wel even.

VWanneer was u het gelukkigst?
Toen ik achttien was en op kamers ging. Ik wilde al op kamers toen ik elf was. Als kind wilde ik al zo graag zelfstandig zijn.

Welke eigenschap waardeert u in een vrouw?
Ik houd van vrouwen met wie je hard kunt lachen en die zichzelf niet te serieus nemen.

Welke eigenschap waardeert u in een man?
Vrolijkheid. Je moet lol kunnen hebben met een man.

Als u iets aan uzelf kon veranderen, wat zou dat dan zijn?
Ik zou graag wat realistischer willen zijn. Ik neem me van alles voor, maar verlies me in het eerste wat ik aanpak. En als ik dan op de klok kijk, heb ik nog een half uur voor de rest.

Hoe ontspant u zich?
Door met een dom tijdschrift in bed te gaan liggen. Heerlijk