



om voor veel te veel geld zo'n dikke vette *Linda*. te kopen en dan al de onzin die helemaal niets toevoegt tot me te nemen.

Wat beschouwt u als uw grootste mislukking?

Ik heb een keer meegedaan aan een cabaretfestival met een show die het moest hebben van veel techniek. Maar die techniek liet het finaal afweten. Daar stond ik dan

in de halve finale in een vol Luxortheater en mijn hele verhaal lag in duigen en ik wist niet hoe ik het moest oplossen.

Welk lied heeft u anderen berokkend?

Ik heb denk ik Heleen van Royen gekwetst. En over de ex van mijn vriend heb ik ook een liedje geschreven dat ze waarschijnlijk niet erg leuk heeft gevonden.

Waarom bent u het meest gehecht?

Aan mijn gitaren.

Wat is de beste plek om te wonen?

Vijf jaar geleden ben ik anti-kraak gaan wonen. Iedereen raadde me dat af, maar nu woon ik in een monumentaal sluiswachtershuis aan het Amsterdam-Rijnkanaal voor 175 euro per maand en is iedereen verrukt.

Wie hoopt u nooit meer terug te zien?

Sinterklaas.

Hoe is ongeluk te vermijden?

Door er zelf het leukste van te maken.

Wat is uw devies?

Doe iets, of doe het niet, maar zeur niet. |

**Volgende week:
Robert Vuijsje**